

## Niels Ebbesen (1308-1340)

Niels Ebbesen var en jysk stormand, der blev født på gården Norring-ris (Nørreris) ved Aarhus.



Nørreris voldsted. Der er nu kun voldanlægget tilbage af Niels Ebbesens borg. I 1992 væltede Niels Ebbesens eg, som var flere hundrede år gammelt, men nok ikke stammede fra 1300-tallet. Sagnet fortæller ellers, at Niels Ebbesen bandt sin hest til træet, inden han begav sig til Randers i 1340 for at dræbe Gerhard 3.



Ved Nørreris voldsted står disse to sten. Den første er sat, hvor man har plantet et nyt egetræ til erstatning for den gamle, som væltede i 1992 og den anden til minde om befrielsesdagen i 1945 sammen med drabet på Gerhard 3 i 1340.



## Randers

I 1340 havde Gerhard indkvarteret sig i Randers med en styrke på 4000 holstenere, og her trængte Niels Ebbesen sammen med 47 mand ind i grevens hus og dræbte ham den 1. april. Man ved ikke præcis, hvor greven havde indlogeret sig, men et bud er Middelgade 4, hvor der er fundet rester af et stenhus fra middelalderen. I Randers siger myten, at drabet fandt sted i det nuværende "Niels Ebbesens Hus", Storegade 13. Det stammer dog fra 1600-tallet. På vej ud af byen ødelagde de træbroen Randers Bro, hvis planker i forvejen var løsnede af Niels Ebbesens søstersøn, Svend Trøst, som ikke var taget med ind i byen for at deltage i drabet.



På Rådhusstorvet i Randers står denne statue af Niels Ebbesen udført af F.E.Ring i 1882. Motivet på soklen er Niels Ebbesens afsked med hustru og barn, inden han rider til Randers 1. april 1340.



Her på Middelgade 4 i Randers lå det hus, hvor Gerhard 3 var indkvarteret og blev dræbt.



Storegade 13 i Randers, som kaldes Niels Ebbesens hus. Bemærk Niels Ebbesen til hest.







Den nuværende Randers Bro. På dette sted førte en træbro over Gudenåen i 1340.

## Skanderborg



Kampene mod Gerhard 3 fortsatte, og 2. november 1340 kom det til et slag ved Nonnebjerg i Skanderborg mellem Niels Ebbesen i spidsen for 2000 mænd mod holstenske styrker, som var indkvarteret på Skanderborg Slot. Slaget endte med totalt nederlag for danskerne, som alle blev dræbt.

På adressen, Mindet 4 i Skanderborg er rejst dette mindekors for Niels Ebbesen til minde om slaget ved Nonnebjerg. Nonnebjerg er en forhøjning, hvor Skanderborg Station nu ligger. Opsat i 1878. Kunster: Louis Hasselriis.