

Thomas Henrik Jensen døde den 28. august 2018, få uger inden han ville være fyldt 95 år.



Foreningens sidste hilsen til Thomas - i taknemmelig erindring om en trofast ven.



Thomas Jensen til højre i billedet ved et møde i Den Amerikanske Ambassade.

I anledning af Niels Ebbesens Venners æresmedlem, modstandsmand og pastor emeritus Thomas Henrik Jensens død, skriver foreningens næstformand, jurist, højskolelærer, modstandsmand og tidl. ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste Mogens Skjøth, denne nekrolog:

Thomas Henrik Jensen in memoriam

Hans liv formede sig som et H.C. Andersens eventyr.

Født i fattige kår i Aalborg med en enlig mor, som til deres forsørgelse sled sig op på Aalborg Dampvaskeri og døde af tuberkulose tre dage før han fyldte 11 år.

Han voksede herefter op hos sin moster Inger og dennes mand Axel.

I marts 1940 bestod han realeksamen på Ryesgade skole.

9 dage efter blev Danmark besat, og det kom til at sætte sig præg på ham resten af livet. I de første krigsår klarede han sig med småjobs som bybud for en boghandler, som arbejdsdreng på et ducolakeri, derefter i en kort periode som ansat i trælastbranchen.

Den 1. januar 1942 blev han imidlertid ansat som toldelev på Aalborg Toldkassererkontor, og bestod kort efter handelsmedhjælper-eksamen på Færgemanns handelsskole i Aalborg.

Han var medlem af FDF, og var helt naturligt på sin bopæl af finde som Husvagt.

Mordet på Kaj Munk den 4. januar 1944 gav stødet til at han fandt ind i Modstandsbevægelsen.

Han fik af en boghandlermedhjælper til opgave at sælge: Kaj Munk – En Mindetale af en dansk præst. Og præsten var H.H. Siegumfeldt en studiekammerat til Kaj Munk.

Mindetalen var trykt i Aalborg og kostede 50 Øre.

Boghandlermedhjælperen forsøgte at få ham med i Modstandsbevægelsen, men blev selv taget og kom til Frøslev.

Det var først i efteråret 44, da han var kommet på toldmedhjælperkursus i København og boede i St. Kongensgade 44, at han gennem en logerende fik kontakt til Modstandsbevægelsen og ved sin ansættelse som toldmedhjælper i Hobro blev inddraget heri gennem "Bent Holm", hvilket var dæknavnet for journalist Otto Lippert, der senere blev redaktør på Jyllandsposten. Modstandsbevægelsen i Hobro bestod af omkring 50 personer.

I efteråret 1945 blev han indkaldt til militærtjeneste ved Forplejningskorpset.

Som korporal blev han udstationeret ved Militæret i Viborg og Aalborg.

Bliver Nytårsdag 1947 forlovet med Elly, som i sommeren 1949 som sygeplejeelev

fik sin afsluttende eksamen på Aalborg Sygehus omtrent samtidig med at Thomas bestod eksamen på Rønde Artiumskursus (2-årig studenterkursus). Gift Grundlovsdag 1954.

Kort efter søger han orlov fra Toldvæsenet og påbegynder det teologiske studium, som han fuldendte i december 1955. Ved smålegater og ved forskelligt arbejde som privatundervisning, ekstrapost ved juletid, natportier og kordegn – og lidt tilskud hjemmefra, klarede han studierne.

Han starter som hjælpepræst i Års og Havbro Sogne, og året efter kommer han til Glostrup Sogn som kaldskapellan. I 1960 blev han ansat i Gudme og Brudager Sogne, og fra 1966 virkede han ved Holme Kirke ved Aarhus. Han gik på pension i 1993.

Efter Befrielsen deltog han i arrestationerne af danske nazister og landsforrædere.

Han deltog hele livet aktivt i nationale foreninger: Frihedskampens Veteraner, Danmarks-Samfundet, Niels Ebbesens Venner, ligesom han besøgte krigerkirkegårde i Europa og over det meste af verden, skrev og holdt foredrag om sine oplevelser og stod for mindesammenkomster, mindegudstjenester og - højtideligheder.

En ærkedansk hædersmand har efter et langt og indholdsrigt liv forladt os.

Æret være hans minde!

Hans mangeårige ven, chauffør og rejsekammerat Mogens Skjøth.